

Psalm 117: *Laudate Dominum..*

*Looft de Ene, alle volken,  
wilt hem roemen,  
alle natiën!*

Als de brutale tulpen  
het hebben opgegeven  
zie ik haar al ongezien staan.

Ereprijs, die naam hoef ik niet eens  
te kennen om te weten hoe ze heet.

Bij dit bloemetje weet ik meteen,  
in het vroegst van de lente:  
daar is weer de Ereprijs.

Zo'n naam laat me niet  
blauwblauw. Ereprijs.  
Ik zeg het nog eens:  
Ereprijs!

Als ik haar zie denk ik:  
prijs de Heer!  
of tenminste:  
hoera voor de lente!