

Psalm 119: *Coph. Clamavi.*

*Terwijl het nog nacht was  
schreeuwde ik om hulp,  
op uw woorden bleef ik wachten.*

Ik weiger meer woorden.  
Ik heb er al genoeg van.

Gisteren belde een man aan,  
had een grote zak vol te koop,  
waaronder een paar heel zeldzame,  
voor best een redelijke prijs.  
Heb ik weggestuurd.

Laatst vond ik twee dozen  
voor de deur, stevig dichtgemaakt,  
boordevol krachttermen.  
Heb ik ongeopend weggeflikkerd  
in de container voor restafval.

Er zijn veel te veel woorden  
in de wereld. Ik zeg  
kappen.

Advies  
hou alles  
kort.