

Psalm 121: *Levavi oculos*

(Zang
Van de opgangen.)

*Overdag
zal de zon je niet steken
noch de maan in de nacht.*

Ik lig
in de zon en
de zon ligt in mij
en ik lig in de wind
en de wind zegt kom op
zeilen zul je op zee in de zon

ik lig lui en laveloos
lekker languit in het zand
van het strand in de zon maar
de zon en de wind en het zand spannen
samen en duwen en trekken en kietelen ik
moet giechelen en zeg kom maar op zon
en zeilen en zand kom maar
wind en kom zee en
daar gaan we

ik zeil in de zon en de zon zeilt
in mij en de wind zegt ik kom
van het strand en ik blaas je
de zee op en breng je van
daar nooit nee
nooit meer
terug.