

Psalm 122: *Leatatus sum.*

(Opgangenzang,
v. David.)

*Ik was verheugd toen ze mij zeiden:
wij gaan naar het huis van de Ene!*

Omdat het zondag was
ging ik naar de kerk
waarin een prachtige boekhandel
de lof der letteren zingt.

Vroeger zaten ze in een
veel te klein pandje.

Wat was ik blij toen ik hoorde
dat ze naar die kerk
zouden verhuizen!

Lekker rondgeneusd. Boek gekocht
over de bouw van kathedralen.
ik wilde wel eens weten
hoe ze dat deden en vooral

waarom ze in Godsnaam
in tweehonderd jaar zo'n
krankzinnig groot gebouw
wilden bouwen.

Van dat hoe weet ik nu.
Maar waarom

daar ben ik nog steeds
niet achter.