

Psalm 129: *Saeper expugnaverunt.*

(Zang
van de opgangen.)

*Dat ze worden als het groen op de daken,
dat eer het kan bloeien is verdord.*

deze maand is een
maand van magere dagen

alles is grijs van de lucht
tot de mensen alles
blijft mijmerend peinzen

kroos ligt stil op de sloot
als het regent gaat alles
al zachtjes bederven

zo begint het eind
van de tijd alles wacht
alles wacht op genade