

Psalm 147: Laudate Dominum & Lauda Ierusalem

Want muziek voor onze God, dat is goed.

De aardigste cantate van
Johann Sebastian Bach is er een

waarvoor je geen twee-en-een-half uur
op een keiharde houten kerkbank
hoeft te zitten, (je was vergeten dat je
een kussentje moest meenemen),

je niet lang hoeft te wachten in de regen
voor een gesloten kerkdeur,

je niet belangrijk hoeft te wezen
om een kaartje te krijgen,
voor de uitvoering in Naarden,

je in de pauze niet in de rij hoeft te staan
voor de WC of de koffie want
er is helemaal geen pauze, trouwens
er is ook geen rij want de zaal
is meestal half leeg

waarbij de naast je zittende niet zachtjes
gaat meezingen met een bekende aria,
want er zit geen bekende aria in,

en het mooiste is:
in die cantate gaat niemand dood.

Helemaal niet verkeerd,
die Koffiecantate.