

Psalm 150: *Laudate Dominum.*

*Looft hem met klankrijke cimbels,
looft hem
met luit en harp!*

Toen de band begon te spelen,

op die avond in N., het was al
na twaalven, zag ik hoe de mannen
opkeken, hun bier neerzetten,
hoe gesprekken stokten en ze luisterden,
luisterden en hoe er

meer was dan alleen de muziek,
dat ze dat hoorden en elkaar
herkenden, hoe alles samenkwam
in wervelingen en grootsheid, in
nooit gehoorde harmonieën

hoe ze, toen alles was uitgespeeld,
daarop hun dronk uitbrachten:

daar ga je!