

Psalm 85: *Benedixisti, Domine.*

(Voor de koorleider,
v. de zonen van Korach een musiceerstuk.)

*Gij, wilt ge niet
terugkeren, ons doen herleven?
uw gemeente:
zij zullen zich verheugen in u!*

Heb je er al genoeg van, winter?
Is je ijzelijke liedje al verklonken?

Ik heb je ijspegelxylofoon
tot smeltens toe gespeeld, heb je
sneeuw met klokjes uitgeluid,
heb je ijs vrij gegeven.

Wat mij betreft mag je gaan.
Leg je schotsen in de mottenballen,
je vlokken mogen in de chocola,
vlij je rijp bij het ijs in de vijver.

Het is mooi geweest, winter.
Ik ben je dankbaar maar nu
zeg ik met alle

schaatsers, rodelaars, ijssvissers,
schansspingers, ja zelfs short-
trackers en rolstoel-
curlingers:

Ga!