

Psalm 88: *Domine Deus.*

(Een zang, een musiceerstuk,
v. de zonen van Korach, voor de koorleider,
op 'De ziekte van', voor beurtzang;
een onderwijzing,
v. Heman de Ezrachiet.)

*Ge hebt die mij kenden van mij verwijderd,
mij voor hen gezet tot een gruwel,-
ik ben opgesloten,
ik kan er niet uit!*

De uiterste duisternis huivert.
Zij schuiven door muien naar buiten.
Hun anker krabt door de aarde.

Maar ik ga aarzelend te water,
kan niet anders dan huilen,
ben mijn schuilplaats verloren.

Anderen zien mij en lachen,
kappen hun kabels voor afvaart,
denken niet langer aan landvast.

Niemand wist hoe ik hoopte.
Niemand roept in de verte.
Geluiden sterven als muizen.

Ik alleen maak nog leven.