

Psalm 89: *Misericordias Domini.*

(Een onderwijzing,
v. Etan de Ezrachiet.)

*Gedenk toch, Heer, hoe kort mijn duur is,
voor welk niets
gij al Adams zonen hebt geschapen.*

De verjaardagskalender:
na onze namen
vulden wij trouw steeds
nieuwe namen in. Zo hulde
het jaar zich langzaam in feestelijkheid.

Maar toen bijna de dagen vervuld waren,
maakten wij een nieuw begin.

Steeds nieuwe namen moeten
wij doorhalen: trouw zetten
wij strepen door gestorven
vriendschappen. Nu hult
de oude kalender zich
langzaam in
droefheid.

Hoe lang zal het nog duren
tot de kalender zo leeg-
gestreept is dat wij
ons moeten gaan
afvragen of
wij ons
zelf