

Psalm 90: *Domine, refugium.*

(Een gebed, v. Mozes, de man Gods.)

*De dagen onzer jaren,  
daarin gaan zeventig jaar,  
tachtig jaar als we sterk zijn  
en het meeste daarvan  
is moeite en verdriet,  
want snel wordt het afgesneden,  
wij vliegen heen.*

Een oude hond is even oud  
als een oud mens, misschien  
wel ouder. In elk geval  
even grijs en stijf.

Uit je mand komen of  
uit je bed, het maakt  
niet veel uit.  
Even bijkomen,  
even wakker worden.

Maar als zij te oud is  
kan ik haar laten  
hemelen. Als ik  
te oud ben, kan  
zij dat niet.

Zou ik liever  
een oude hond zijn?