

Psalm 99: *Dominus regnavit.*

*De kracht van een koning
is dat hij liefheeft het recht.*

Het probleem van de rijksfinanciën
heb ik als volgt opgelost:
iedereen die Jan heet
krijgt een belastingverlaging.

Alle anderen zullen helaas
meer moeten gaan betalen.

Is dat rechtvaardig?
Nee, maar wel verstandig.

Degene die mij heeft bedacht
heet Jan. Hij kan mij maken en breken.
Hij legt mij woorden in de mond
die hijzelf wenst te horen,
niets anders.

Zou ik zijn belasting verhogen,
er bleef niets van mij over.
In zijn ogen ben ik maaibaar
als gras.

Ik moet zelfs maar afwachten
of hij dit gedicht accepteert.

Jelle Jan Klinkert
130322