

Psalm 140: *Eripe me, Domine.*

(Voor de koorleider,
een musiceerstuk v.David)

*Een man met zo'n tong,-
dat hij geen stand houdt op aarde,
zo'n man van geweld:
kwaad moge meedogenloos
op hem jagen.*

Hij was bewusteloos maar
is nu opgestaan. Mijn God,
zegt hij, vrouwen en geld, dat is
waar het om gaat. Geloof me.

Hij steelt alles wat hij ziet,
pakt bijstaande meiden onder
de gordel, is gelukkig, zegt hij,
kijk toch om je heen.

Ik zie de anderen, de
braven, onschuldigen, naïeven,
machtelozen. Ik zie alles
wat niet is maar zou moeten zijn.

Wie weet? Is er leven na diefstal?
Wat komt er na duistere daden?

Ik zal elke dag opnieuw
de zon doen opgaan. Ik zal
het licht brengen waarin
het goede zichtbaar blijft
voor wie het wil zien.