

Psalm 142: *Voce mea ad Dominum.*

(Een leerdicht v.David;
toen hij was in de spelonk, een gebed.)

*Kijk naar rechts, en zie:
geen die mij herkent,
een toevlucht ging mij verloren,
geen die vraagt naar mijn ziel.*

Morgen ga ik weg.
Het is genoeg geweest.
Ik denk dat ik ga lopen.

Ik ga naar de overkant.
Ik kijk achterom.
Niemand te zien.

Later kom ik terug.
Misschien ben ik ouder.
Niemand kent mij.

Dan
ben ik veilig.