

Psalm 145: *Exaltabo te, Deus.*

(Lofzang
v. David)

*Waken wil de Ene
over al wie hem minnen,
maar boosdoeners, die allen verdelgt hij.*

Het was een prachtdag! Wij liepen
achter de meester van de Zondagsschool
door bos en veld, vogels kwinkeleerden,
koeien loeiden, en natuurlijk zongen wij
ons net geleerde psalmversje:

‘Wie Hem bemint, is bij Hem welbehoed,
maar wie Hem haat, betaalt het met zijn bloed.’

Maar wat zagen wij daar in de verte? Beren?
Koeien? Mannen? Ja, mannen! In het zwart.
Boze mannen vast, met messen en speren
en zwaarden en kanonnen en geweren! Steeds
dichterbij kwamen ze. Maar plotseling

schoot er een bliksem uit de hemel en met een
knal! vielen al die mannen helemaal dood neer!
Hoofden kapot, alles verbrand, bloed
overal!

En daar liepen we weer in deze nu nog
prachtiger prachtdag. Maar de vogels
vlogen gauw weg toen ze ons zagen
en de koeien renden het weiland uit en

wij hadden helemaal geen zin meer
om nog een psalmversje te zingen.