

Psalm 146: Lauda, anima mea.

Voor de verdrukten een verschafter van recht,  
voor de hongerigen de gever van brood,  
de Ene,  
die gebondenen ontketent;  
de Ene die blinden doet opzien,  
de Ene, die gekromden opricht,  
de Ene,  
die rechtvaardigen liefheeft,  
de Ene die over zwervers-te-gast  
de wacht houdt,-  
wees en weduwe schenkt hij het bestaan.

Over de stalen brug van ongeweten  
schrijdt hij bedeesd naar land  
waar haast niets goed kan komen.

Loze beloften heersen daar, melk  
ongekarnd verzuurt, honing verbittert  
in de raat en mensen  
spreken dode woorden.

Zelfs de betrokken hemel wenst  
hem te bekeren: ga toch terug  
en wees niet sterker dan je lot!

Maar hij weet dat hij stenen  
kan doen wenen, redder  
van pissebedden is,  
gaten zo zwart als roet verlicht.

Zijn opdracht, taak en lot: leven  
te brengen in waar  
het moet zijn.